

Spölluus

H.Corneliuskerk Luttenberg

Tegenwoordig doen we bijna niet anders. We kijken de hele dag naar onze schermen. Voor school de boeken op de computer en als dit bij jou nog niet het geval is, type je vast het nodige aan verslagen of andere opdrachten weg op een computer. Als je dan eindelijk een pauze hebt ook nog maar even de socials checken, om te zien of je favo Instagrammer nog iets nieuws heeft gedeeld. Thuis aangekomen kruipen we snel weer achter de computer, PlayStation of ander game computers om je vrienden in te maken in je favoriete game. Ondanks dat we 24/7 met de wereld zijn verbonden zijn we toch de hele tijd alleen. Best eenzaam toch? Dus waarom komen we niet bij elkaar om te gamen? Even de deur uit om je vrienden in real life in te maken.



Spölluus is een vrolijke en kleurrijke plek voor jongeren. Vooral voor minderjarige is het de ideale plek om hun vrije tijd te spenderen. Op dit moment is er voor deze doelgroep de verschillende sport verenigingen, maar met deze speelhal kunnen zij ook een avondje of middagje 'uit'.



Er is gekozen voor tapijt tegels tegen het geluid. Ook zijn er akoestische wandpanelen aangebracht op de zelfde reden.

De vormen zijn afkomstig uit de apsis en de voorkant van de zijbeuken. De bogen op de verdieping en het pad dat door het midden van de ruimte loopt zijn een abstracte weergave van de kruisbogen.

De poefen centraal op de begane grond kunnen verschoven worden waardoor de bezoekers overal kunnen zitten.

